

Opmerkelijk poëtisch debuut van Irene Bal

De genade van een krimpde geest / De genade fan in krimpde geest

Je mag oprecht tevreden zijn wanneer je Maaïke Meijer, literair en journalistiek publiciste (van wie binnenkort de biografie over de dichteres M. Vasalis verschijnt), vraagt om een blik te werpen op je eerste poëziebundel, en zij daarop reageert met:

'Wat een rake poëtica wordt daar geformuleerd, meteen maar in het eerste gedicht van de bundel. Deze poëzie is niet speciaal mooi, maar doorgroefd, doorleefd, doorsneden van alles wat het leven en de poëzie de moeite waard maakt: intensiteit, verdriet dat niet veraf ligt van geluk en vice versa.'

Het Nederlands-/Friestalige debuut van Irene Bal, *De genade van een krimpde geest / De genade fan in krimpde geest* bevat naast gedichten foto's van Ronald Arthur van Schaik. Door de gelijkwaardige verdeling van gedichten en foto's is de uitgave zowel te beschouwen als een fotoboek met gedichten als een dichtbundel met foto's.

Maaïke Meijer: 'Irene Bal schrijft gerijpte gedichten die je niet associeert met het werk van een debutant maar van een door de wol geverfde dichter, die toch niets van haar naturel verloren heeft. Of beter: het naturel is bij haar de kern van de poëtische zaak. Verstaanbaar, helemaal in de roos, bij tijden nuchter, wonderschoon en heel eigen.'

Boekgegevens

genaaid gebonden in hardcover

76 pagina's binnenwerk geheel in fullcolour

verkoopprijs € 22,50

verschijning november 2010

ISBN 978 90 5048 107 6

Voor meer informatie

– Stichting Uitgeverij Philip Elchers, telefoon 050 5775574

info@philipelchers.nl (ook voor aanvragen recensie-exemplaar)

www.philipelchers.nl

– Irene Bal, telefoon 0517 592415

irene.bal@hetnet.nl